



Kulturprojekt "Videbæk, Videvang og den vide verden"

**Torsdag den 7. marts 2024 kl. 19:30 inviteres til et foredrag på Vestjyllands Kunstpa-
villon. Pris, inkl. entré, kaffe og kage: Kr. 100,- pr. person.**

Foredragsholder Ole Retsbo vil fortælle om sin optagethed og arbejde i forbindelse med udgivelsen af et skrift om et helt særligt og betydningsfuldt menneske, Age Meyer Benedictsen, forfatter, etnolog og historiker. AMB beskæftigede sig især med undertrykte folkeslags forhold i bl.a. Armenien, Li-tauen, Irland og Finland.

Ole Retsbo er fascineret af Age Meyer Benedictsens helt særlige livsforløb, som "De undertrykte nationers folk", som der står på gravstenen i Videvang. Ole Retsbo har researchet denne spændende person, både i Danmarks og i Litauen, og har netop udgivet et skrift herom.

Ole Retsbo, cand. mag. i historie, journalist og forfatter. Arbejder med dokumentarisme, og har i sit arbejde beskæftiget sig med store vigtige emner, herunder bl.a. opbruddet i Østeuropa i 1989 for TV2, og borgerkrigen i Jugoslavien for Danmarks Radio først i 1990'erne.



Age Meyer Benedictsen (1866 – 1927) var en landskendt eventyrer, forfatter, videnskabsmand, ild-sjæl, sprogeni, foredragsholder og globetrotter, men først og fremmest en utrættelig fortæller for undertrykte folkeslag.

På et tidspunkt hvor de store imperier og kolonimagter kontrollerede det meste af verden rejste han – ofte med fare for sit eget liv – i årevis rundt blandt datidens undertrykte folk som indere, kur-dere, polakker og armener. Bagefter udbredte han kendskabet til deres skæbne med bøger, artik-ler og foredrag, der trak fulde huse.

Han fandt sit kald, da han som ung mand i slutningen af 1893 besøgte Litauen, som i hundrede år havde været underlagt Rusland og Preussen og efterfølgende skrev den banebrydende bog "Et folk der vagner" om litauerne's frihedskamp.

Den dag i dag er der enorm interesse og respekt for Age Meyer Benedictsen i Litauen, hvor han omtales som "profet" for Litauens nationale genopretning.

På mindstenen i Videvang ved Videbæk på den jyske hede kaldes han derfor ikke uden grund "de undertrykte nationers folk". Han købte Videvang med den storslåede udsigt på Bjørsløv Hede i 1906 og beplantede den i samarbejde med Hedeseelskabets leder Enrico Dalgas. Ildsjælen Bene-dictsen engagerede sig hurtigt i Vestjylland, bl.a. med store sommermøder, folkefester kaldte han dem, med foredrag, spisning, musik og med flere hundrede deltagere. Frem til vor tid er Videvang forblevet en institution i lokalområdet

Velmødt til en spændende aften med Ole Retsbo i Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk – hvor der er mulighed for at købe Ole Retsbo's netop udkomne skrift om Age Meyer Benedictsen.

Med venlig hilsen

Bent Erik Møller, Litauen kender

Henny Sidelmann, konsul for Litauen

Tove Lis Schmidt Hansen, familiens repræsentant

Erling Damgaard, formand for Vestjyllands Kunstpavillon